



# CREDO JUNIOR

Nr 2 | hösten 2021

## Guds rike

Vi bor i Sverige. Lite högtidligt kan man kalla Sverige för "Konungariket Sverige". Vår kung heter Carl XVI Gustav (Karl den sextonde Gustav), fast det är ju egentligen inte hans rike. Det är ju inte kungen som bestämmer. Det är vårt rike – alla svenskars – det är vi som bestämmer tillsammans!



När man blir vuxen får man vara med och rösta på vem som ska sitta i riksdagen och bestämma. Fast bara om man är svensk medborgare. Sverige har gränser. Men alla som bor innanför våra gränser är inte svenska medborgare och alla svenska medborgare bor inte i Sverige.



Jesus säger: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de" (Mark 10:14). Guds rike är ingen plats eller något särskilt område på jorden. Guds rike har inga gränser och man kan inte rösta. Men Guds rike har en kung och Guds rike har medborgare!

**I Guds rike är det Jesus som är kung och det är han som bestämmer. Men han bestämmer bara över dem som vill att han ska vara deras kung. Det är de som är medborgarna i Guds rike!**



Jesus älskade barnen och barnen älskade Jesus. Det var därför han sa att barnen också skulle få vara med, att Guds rike också tillhörde dem.



**Alla som vill att Jesus ska vara deras kung får vara en medborgare i Guds rike.**



I Guds rike bestämmer inte Jesus på vilken sida bilarna ska köra eller hur mycket skatt alla medborgare ska betala. Det han har bestämt att alla i hans rike ska göra står i Luk 10:27:

**Alla ska bry sig om Gud och lita på honom (att älska Gud), alla ska bry sig om varandra och ta hand om varandra (att älska andra människor) och alla ska vara rädda om sig själva och vara stolta över sig själva (att älska sig själva).**

Credo vill att alla skolelever och studenter ska få lära känna Jesus och förstå hur mycket han älskar dem så att de också vill vara med i hans rike. Och vi i Credo Junior vill att alla skolbarn på låg och mellanstadiet ska kunna vara glada och stolta för att de är medborgare i Guds rike och har Jesus som sin kung!



# TÄVLING LÅGSTADIET

## GUDS RIKES ANKOMST

Lukasevangeliet 17:20-30

Hitta rätt väg i labyrinten!



*Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.*

*Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det.*

*Nej, Guds rike är mitt ibland er.*

Luk 17:20-21

[droppen.elmbv.se](http://droppen.elmbv.se)

**Namn:**

**Årskurs:**

**Bostadsort:**

# SIMEONS REBUS

DEN GAMLE MANNEN SIMEON TRÄFFADE JESUSBARNET I TEMPLET  
(LUKAS EVANGELIUM 2:22-40).

I MÅNGA ÅR HADE HAN VÄNTAT PÅ DEN STUNDEN.



LÖS REBUSEN SÅ FÅR DU FRAM EN BÖN SOM VI OCKSÅ KAN BE.

UR DROPPEN NR 2 2011, AV JOHANNA N S  
DROPPEN.ELMBY.SE

Namn:

Årskurs:

Bostadsort:

# FÄRGLÄGG



- = BRUN      ✕ = GRÖN  
● = GRÅ      △ = LILA  
★ = GUL      R = RÖD

HIMMELRIKET ÄR VIDARE LIKT EN NOT SOM KASTAS I SJÖN OCH  
FÅNGAR FISK AV ALLA SLAG, MATTEUS EVANGELIUM 13:47