

JESUS I SKOLAN

Credo är en kristen skol- och studentrörelse. Vi på Credo Skola finns till som en resurs för alla kristna skolungdomar från konfirmationsåldern och uppåt. Vi vill även nå ut med evangeliet till de ungdomar som aldrig tidigare mött Jesus.

Vi har alla olika erfarenheter från hur det är att gå i skolan. Vissa av oss har jobbiga erfarenheter där den kristna tron har gett upphov till utanförskap. Andra har positiva erfarenheter där klasskompisar har fått möta Jesus. Kanske är era ungdomar någonstans mitt emellan. Oavsett hur deras berättelser ser ut så vet vi, att som kristna är vi aldrig ensamma. Vi har en kärleksfull far som bor i våra hjärtan och som vill dela varje stund med oss.

Och genom Jesus har vi också en gemenskap med varandra. Men vad innebär det att ha Jesus i skolan? Hur kan vi som kristna uppmuntra och stärka varandra? Hur kan vi vara Jesu lärjungar? Dessa frågor och många fler vill vi diskutera med er på en Jesus-I-Skolan-dag (JIS).

Vi på Credo Skola samt deltagare från Credos Ungdomsutbildning (CU) vill besöka din församling eller ungdomsgrupp. Dagen ordnas av oss på Credo Skola, men vi bollar gärna tankar inför träffen.

Möjlighet till återkoppling av dagen kan ges i form Jesus I Skolan Online (JISO). Då anordnar vi en ZOOM-träff med liknande inslag.

Vi vill komma till er oavsett ekonomiska förutsättningar men Credo tar tacksamt emot gåvor för personalkostnader.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL FÖR DAGEN

- Bibelundervisning
- Lek
- Samtal
- Gospelworkshop
- Bön
- Lovsång
- Andakt

CU är en slags lågintensiv bibelskola som utgår från en god gemenskap med Bibeln i centrum. I dagsläget deltar 23 ungdomar som ses både fysiskt och på Zoom när möjlighet ges.



i samarbete med
sensus

Jesus i skolan är ett sätt för oss att mötas och dela erfarenheter.

Är du intresserad? Hör av dig till:
info@credoskola.se

Albin, Amanda, Efraim, Sakarias & Viktor
Credo Skola